

Al meer dan 15 jaar is ons inloophuis 7 dagen in de week een dagdeel open. Als je klaar bent voor een andere uitdaging kom dan eens kijken. Je bent van harte welkom.

Als je je er thuis voelt en iets wilt betekenen voor mensen, die hier graag binnenlopen meld je dan aan als vrijwilliger.

Het profiel van een vrijwilliger is:

- Samen met de kernvrijwilliger zorg je voor een gastvrije sfeer.
- Je geeft de gasten koffie/thee met wat lekkers
- Je zorgt voor een gezellig muziekje
- Je verleent hand- en spandiensten in de keuken en daarbuiten
- Je gaat gesprekjes aan met onze gasten en hebt een luisterend oor
- Je laat zien dat je een warm hart hebt voor mensen

Als je dat doet zal je ervaren dat je niet alleen wat brengt, maar dat je ook veel terugkrijgt.

Wil je meer weten?

Bel Jos: 0620966950

Of Gerrit 06 53562040

Of de Oude Synagoge 0341-429641